

Hallo!

Tijdens mijn laatste reis naar Senegal kreeg ik het gezelschap van Tamara Ceuterick, Daniël Haezebijt, Achilles De Pelecijn en mijn twee kinderen.

Mijn reisgezelschap, die met hart en ziel de vzw Toogal Djangue steunen, wilden het project en de werking ervan van dichterbij bekijken. Daarom beslisten ze ondanks de terreuraanslagen hun reis niet te annuleren en toch hun koffers te pakken en alle moed bijeen te rapen om richting Senegal te vertrekken.

Na een turbulent vertrek is iedereen toch goed en wel aangekomen in Dakar, sommigen echter zonder bagage, maar dat werd dan wel op Senegalese wijze opgelost.



Veel tijd om te rusten was er echter niet. Thuis moest het materiaal die we met de laatste container verstuurd nog gesorteerd worden. Wij waren van plan om meerdere scholen te gaan bezoeken maar helaas was het daar ook paasvakantie. Toch zijn de leerlingen, leerkrachten en directie van de school van Thiès-Nones zo lief geweest om ons uit te nodigen, een feestje te organiseren en een wedstrijd van "de slimste mens" te organiseren. De ontvangst was hartelijk.



We schonken T-shirts aan alle deelnemers van de wedstrijd alsook leesboeken voor de schoolbibliotheek. We hebben met zijn allen kunnen vaststellen dat het materiaal die we hen al vroeger schonken (schoolbanken, tafels en banken voor de refter en refter zelf) goed onderhouden worden.



Bij deze, willen wij jullie ook medelen dat de school van Thiès-Nones die één van de slechtste scholen van de Provincie Thiès was nu opgeschoven is naar de top 5 van de beste scholen van de Provincie Thiès, wat een prachtig resultaat is op zo'n korte termijn.



Wij brachten ook een bezoek aan de gezondheidspost van Thiès-Nones met als geschenk een echo-doppler en allerlei medisch materiaal die we kregen van ziekenhuizen, dokters, verpleegsters en bedrijven. Hiervoor kregen we een oprechte dank van de plaatselijke dokters en medisch personeel.



Een andere gezondheidspost, namelijk die van Thialy mocht ook medisch materiaal in ontvangst nemen.



Onze voetbalscholen van Thiès en Thialy, die we steunen met tweedehands voetbalschoenen en volledige outfits bewezen tijdens een boeiende voetbalfinale dat ze echt goed bezig zijn. De vrijwilligers van deze scholen zijn zeer tevreden door het hoge aantal inschrijvingen. Hoe meer jongens zich komen inschrijven des te minder zij de kans hebben om op het slechte pad te raken.





Een andere groep die onze aandacht trekt en aan wie wij steun bieden zijn de weeskinderen. In het weeshuis "La Pouponnière de Nianing" konden we vaststellen dat kinderen er zeer goed opgevangen worden, dat ze er zeer verzorgd rondlopen en er verblijven in een zeer nette omgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat onze steun hier van harte welkom is.



Ons naaiatelier draait op volle toeren. Het resultaat mag gezien worden . Onze meisjes zijn zeer enthousiast en wij zijn fier op hen. Naaimachines en naaimateriaal zijn altijd welkom.



Ik hoop dat Tamara, Daniël en Achilles met een positief gevoel kunnen terugblikken naar hun avontuur in Senegal. Ik kan alvast zeggen dat ze indruk hebben gemaakt, familie en vrienden zullen ze nooit vergeten en hopen ze toch ooit nog eens terug te zien.

Binnenkort sturen we opnieuw een container naar Senegal. Wij doen dus graag een oproep om nog bruikbare kledij, voetbalschoenen, naaimachines, naaimateriaal, medisch materiaal, franstalige school- en leesboeken in te zamelen t.v.v. de vzw Toogal Djangue. Jullie mogen dit brengen op ons thuisadres Veldweg 7 te Zottegem of ons een belletje geven om te komen ophalen.

Noteer alvast **13 augustus** in jullie agenda want dan gaat onze **jaarlijkse BBQ** door in **zaal Bevegemse Vijvers te Zottegem om 18 uur**.

Tot slot willen wij alle sympathisanten die ons steunen van harte bedanken want zonder jullie zouden we dit alles niet kunnen realiseren. Duizendxxxx dank !!!

Zonnige groetjes,

Agnès

